

BODEGRAVEN, LUTHERKERK
26 APRIL 2026
LITURGISCHE KLEUR: WIT
ZONDAG JUBILATE
CANTATEDIENST
AANVANG: 19.00 UUR



LITURGEN WELKOM: ERIK DIJK
MUZIKALE MEDEWERKING:
TANJA DEMKOW – SOPRAAN
SJAAK WARNAAR - ORGEL

Welkom

Stilte

Aanvangslied: Psalm 66: 1 en 3
Breek, aarde, uit in jubelzangen

Bemoediging en groet

Tanja en Sjaak: I know that my redeemer liveth
(G.F. Händel)

Zingen: Lied 618: 1 en 6
Christus lag in de dood terneer

Gebed

Schriftlezing: Psalm 98

Toelichting op de cantate

Cantate: Singet dem Herrn van Dietrich Buxtehude
(BuxWV 98)

Meditatieve stilte

Aankondiging collecten:
1^e Collecte Appelboomproject – Hortus Populus
2^e Collecte: Wijkgemeente Emmaüs
Busjesproject: Buddy Bike
Geven kan bij de uitgang of digitaal via pge.nu, de Emmaüs-app of via de QR-code



Gebeden:
Avondgebed (Le soir – Louis Vierne door Tanja en Sjaak)
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Zingen: Lied 243: 1 en 7
O Heer mijn God, ook deze nacht

Zegenbede met gezongen Amen



Tekst Cantate

Singet dem Herrn ein neues Lied,
denn Er macht Wunder

Er sieget mit seiner Rechten
und mit seinem heiligen Arm.

Der Herr lasset sein Heil verkündigen,
vor den Völkern lasset er seine Gerechtigkeit
offenbaren.

Er gedenkt an seine Gnade und Wahrheit dem Hause
Israel.

Aller Welt Ende sehen das Heil, unsers Gottes.

Jauchzet dem Herrn alle Welt,
singet rühmet und lobet.

Vertaling (Psalm 98: 1-4)

Zing voor de HEER een nieuw lied:
wonderen heeft Hij verricht.

Zijn rechterhand heeft overwonnen,
zijn heilige arm heeft redding gebracht.

De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt,
voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid
onthuld.

Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw
voor het volk van Israël.

De einden der aarde hebben het gezien:
de overwinning van onze God.

Juich de HEER toe, heel de aarde,
juich en jubel, zing het uit.

Vertaling Le Soir (avondgebed)

Nu de nacht terugkeert naar de hemel en naar onze
harten, nu het uur is aangebroken waarop ieder de
balans opmaakt van zijn arbeid, zijn verdriet en zijn
wrok.

Wij bidden opnieuw tot U, nu de nacht terugkeert:
wees genadig voor het laatste gebed, dat de slaap van
de onrustige aarde sust

Mogen wij niet langer denken aan de ellende van de
dag

Wees genadig voor onze menselijke zonden

In het eeuwige leven, waar de nacht niet komt,
gedragen door de wind die slechts wordt
voortgebracht door de vleugels van de goddelijke
cherubijnen, zingen wij U onze liefde in het eeuwige
leven.